

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



Ombyes nya kläder



Bilderbok av Elsa Beskow

Utgivare:
Styrelsen för Sveriges
Småskolelärarinneförening

Pris Kr. 1,35



Allmänna Sektionen

F
1017



Bilderbok av Elsa Beskow

Utgivare:
Styrelsen för Sveriges
Småskoleläraryrkesförbund



Pelle hade ett lamm, som han skötte själv och som var alldeles hans eget.





Och lammet växte, och Pelle växte. Och lammets ull blev så lång, så lång, men Pelles rock blev bara kortare!

Då tog Pelle en sax och klippte av lammets all ullen.



Se'n gick han med ullen till Farmor: "Snälla Farmor, karda den här ullen åt mig!"
"Det ska jag visst, gullehjärtat mitt, om du under tiden rensar mina morotssängar", sa Farmor



Och Pelle rensade Farmors morotssängar, och Farmor kardade Pelles ull så fin!



Så gick Pelle till Mormor: "Snälla Mormor, spinn garn av den här ullen!" – "Det ska jag visst, vännen min", sa Mormor, "om du under tiden vallar Mormors kor."



Och Pelle vallade Mormors kor, och Mormor spann Pelles garn så fint, så fint.



Sen gick Pelle till Farbror Målaren och bad om litet färg att färga sitt garn med. "Vad är du för en gröngöling?" sa Farbror Målaren. "Sån färg har inte jag, men om du rör över till handelsboden efter en flaska terpentin åt mig, så kan du få köpa dig färg för det som blir över på slanten."



Och Pelle rodde över till handelsboden och köpte en flaska terpentin åt Farbror Mälaren, och så fick han en stor påse blå färg för det som blev över på slanten.



Och han färgade sitt garn själv, så det blev alldeles, alldeles blått!!



Sen gick Pelle till Mor: "Snälla Mor, väv tyg av det här garnet!" "Det ska jag göra", sa Mor, om du under tiden ser efter lilla syster." Och Pelle skötte lilla syster, och Mor vävde Pelles tyg så fint.



Sen gick Pelle till Mäster Skräddaren: "Snälla Mäster Skräddare, sy kläder åt mig av det här tyget!"
"Säger du det, din slarver?" sa skräddaren. "Ja, om du räfsar mitt hö och bär in min ved och ger mina grisar mat!"



Och Pelle räfsade skräddarens hö och gav hans grisar mat!



Och så bar han in all veden. Och skräddaren fick Pelles kläder färdiga på själva lördagskvällen.



Och på söndagsmorgonen tog Pelle på sig sina nya kläder och gick till lammet och sa: "Tack ska du ha för mina nya kläder!" – "Bä--ä--äh", –sa lammet, och det lät nästan, som om lammet skrattade!



Faint, illegible text or a small circular logo at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.

GÖTEBORGS UNIVERSITETS BIBLIOTEK



1001877638

Offsettryck

Mezäta

Göteborg