

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



Förmånlig sjukförsäkring
jämt

Begravningsförsäkring

- Sjukpenning
- Läkarvårdersättning
- Sjukhusvårdersättning
- Moderskapshjälp

meddelas av

Stockholms
Erkända Sjukassor

Vad har hänt?

I SVERIGE DRYFTAR MAN bostadshygien, Tegelbackselände, ny donation till björnarnas skydd och rusningen till den akademiska banan.

UTE I EUROPA har en ny fråga dykt upp bredvid den allt över-skuggande. Det gäller Memel vars utveckling enligt Hitlers tal vid tyska riksdagens sammanträde i Nürnberg följs med uppmärksamhet och bitterhet av tyska regeringen. Hur trassligt förhållandet mellan Litauen och den tyska minoriteten är framgår av att Litauen ur juridisk synpunkt kan betraktas vara i sin fulla rätt vid handhavandet av Memel — Litauen lutar till två utslag av Haag-domstolen — men att icke desto förty den tyska befolkningens rättigheter otvivelaktigt blivit kränkta. Saken blir inte enklare av att Tyskland inte längre tillhör N. F. Ur Hitlers långa tal kan man ta fram två satsar, en hoppfull och en hotfull. »Folkförbundet borde ägna sitt intresse åt tillståndet i Memel innan händelserna ta en utveckling som måste beklagas av alla parter.» För en gångs skull är man villig skriva under ett Hitlerord. Men längre fram säger han: »Då allt kommer omkring har ett 65-miljonersfolk rätt att kräva att det icke respekteras mindre än ett 2-miljonersfolks godtycke.» Varför 65 miljoner och 2 miljoner? Och varför vidtar han militära åtgärder vid gränsen innan han ens försökt förhandlingsvägen? Ty naturligtvis har han sett Rysslands skugga dyka upp bakom Litauen?

Han har ju nyss sagt i Nürnberg att Tredje riket icke ämnar »förbruka resultatet av sitt arbete i ett lättfärdigt äventyr».

EFTER SENASTE TIDENS svårhanterliga oro på åtskilliga håll, bland katolikerna, bekännelsekyrkans medlemmar, S. A.-trupperna och partiets radikala element konstaterar Hitler att »tyska folket har funnit den väg till enighet som det under århundraden sökt». Återstår endast judarna som med sin hets hotar de 65 miljonerna såsom Abessinien hotar Italien. En av de tre rikslagar som antogs på partidagen kallas »Lag till skydd för det tyska blodet och den tyska äran» och förbjuder äktenskap och sexuella förbindelser mellan tyskar och judar. För den händelse det tyska blodet ändå skulle börja svalla, förbjuder lagen desslikes judar att anställa tjänstefolk under 45 års ålder. Den andra lagen rör medborgarskapet och uppdelar undersåtarna i två kategorier, varav endast den ena medför fulla politiska rättigheter. Dit kommer man om man »med sitt uppförande visar sig vara villig att i trohet tjäna det tyska riket». I ett stort tal till

En plattform i Genève. Diktatorn och ödet.



Carin Hermelin.

Under denna brännande september hade »Kvinnornas världskommitté mot krig och fascism», den av Gabrielle Duchêne ledda rörelse, som startades vid den stora kvinnokonferensen i Paris förra året, bland många andra organisationer och rörelser sänt ombud till Genève. Först ett ihärdigt kongressarbete under några dagar, då bl. a. en imponerande översikt över »kommitténs» arbete i hela världen lades fram. Sedan ett stort offentligt möte i Salle du Faubourg. Kvällen ägnades två stora frågor: Kvinnornas ställning inom samhället och kvinnornas roll i kampen för freden. Icke mindre än tio talare från olika länder lade fram sina synpunkter på dessa frågor. Det är för övrigt ett lamt uttryck för den storartade, värtaliga och äkta agitation, som under tre timmars tid utövades inför en fulltalig och entusiastisk publik. Två kända representanter för Fred och Frihet, nämligen Clara Ragaz och Emily Balch voro där, vidare Isabelle Blume, de belgiska arbetarkvinnornas stora namn, Bernadette Cattaneo, för världskommitténs franska arbete, Franciska Plaminkova, den tjeckiska kvinnosaks-kampen, en ståtlig mönstring av intensiva och övertygade talare.

Den svenska rörelsen, *Ned med vapnen i alla länder* — A bas les armes, som den heter här — hade också en plats på programmet. Undertecknad hade fått det hedrande uppdraget att inför denna för en gångs skull övervägande schweiziska publik redogöra för de svenska kvinnornas initiativ och arbetsmetoder. Den korta översikten från Amelie Posse-Brázdovás alarmsignal, uppropet till kvinnorna — valarbetet, representantmötet och fram till resolutionen — hela det för Tidevarvets läsare välkända förloppet samt redogörelsen för den bakgrund av en aktiv kvinnoopinion i Sverige, som Ned med Vapnen fått, mottogs med ögonblicklig förståelse. Det var en ganska enastående upplevelse att stå ansikte mot ansikte med denna stora församling av män och kvinnor, till stor del från sådana läger som en främling annars sällan möter här i Genève: arbetare, anställda, husmödrar med sina barn bredvid sig. Det var en allvarlig och motaglig publik, tydligen ännu icke tröttad av för mycket konferenser och möten och tydligen färdig att ta ståndpunkt.

Hela uppläggningsen av världskommitténs arbete mot krig och fascism, som av allt att döma omfattades med stor välvilja av publiken, gjorde förutsättningarna för förståelse av den svenska rörelsen så mycket större. Både kvinnornas världskommitté mot krig och fascism och kvinnorörelsen Ned med vapnen i alla länder ha uppstått spontant ur de djupa ledens egen handlingsvilja och övertygelse. Den första konfrontationen mellan Ned med Vapnen och en stor publik utom Sveriges gränser kvarlämnade ett intryck av rörelsens möjligheter att vinna mark i alla länder.

Genève den 23 sept. 1935.

Carin Hermelin.

Miraklet.

China ger en film som heter Miraklet vid Cherry Street, och nog var den ett mirakel.

Jag fäster mig då inte vid att hjälten går omkring som gengångare under en hel månad i filmen, sådant kan ordnas. Det som är förbluffande är sens moralen i filmen. Dess rätta namn är Skurken, eller The scoundrel. Skurken är en herre som skulle passera ledigt i de flesta läger av samhället som en bland många, varken bättre eller sämre, men filmen dömer honom till helvetet. Endast en kvinnas tårar räddar honom till den barmhärtiga förintelsen eftersom det dock måste bli ett lyckligt slut.

Mr Mallare är en amerikansk bokförläggare, som refuserar alla goda författare men i tur och ordning erövrar, utger och överger alla vackra författarinor av vilka fyra förekomma i filmen. Man förstår ju inte hur man skulle kunna framgångsrikt sköta ett förlag på det viset och aldrig har man heller trott att det ens i New York förekom så mycken skönhet och kvickhet i vardagslag bland författare. Så miljön verkar inte äkta, men när händer det med en filmatisk miljö för den som är hemma i dess motsvarighet i verkligheten?

kvinnorna framhöll Hitler under partidagen att den tyska kvinnan är i allo sebensbärtig och gleichgestellt». Frågan är hur den ekonomiskt kringskurna och ofria

Det förbluffande med filmen är att man inte förstår varför just denne herre skulle komma till helvetet. I så fall borde då åtminstone alla författarna komma med och större delen av författarinorna. När den unga diktarinan nödvändigt vill överge sin framgångsrike fästman för sin förläggare och denna varnar henne att han snart kommer att tröttna, men hon insisterar och han ger vika så tycker man ju, avtrubbad som man är, att hon egentligen inte har så mycket att förebrå honom när, obeckligt som ödet, nästa författarinna uppträder. Visserligen blir han desperat och ohövlig över tårar och förtvivlan, och visserligen nekar han att rädda den förra fästmannen som hastigt förfallit, men så kan det ju gå till i de bästa kretsar.

När sen filmen går över i mirakelstil, när bokförläggaren utväljes till att tjäna som ett exempel på hur en person med sådan moral får det efter döden, då kan man ju inte annat än dra den slutsatsen att Noel Coward, som spelar hjälten, med hjälp av författare och regissör filmatiserat en gångbar idé. Den nämligen att nu får vi ta till med de eviga straffen igen för att få fram en bättre moral. Det var detta som var Miraklet. *Devinez.*

tyska kvinnan skall kunna bevisa sin vilighet att i trohet tjäna det tyska riket.

Veckovakten

Under den vecka som gått sedan den sista översikten skrevs över italiensk-abessinska konflikten ha vi fått lära oss hur oändligt mycket lättare det är att ge order till härar och flottor som stå färdiga med ångan uppe, än att använda hjärnan, tålmodet och statsmannakloketen. Glatt och banad är den väg som leder till mobilisering. Den ger också ögonblicklig effekt. Det blir alldeles ohyggligt svårt efteråt, och sen måste man ändå en gång börja på nytt att reda upp ett oändligt större trassel med hjälp av hjärnan, tålmodet och kloketen, om det finns något kvar av dessa varor. Men frestelsen att för ögonblicket se bort från detta måste ju vara ohyggligt stor.

Detta är den psykologiska förklaringen till något som egentligen är så vansinnigt att man knappt kan tro det vara sant: två stormakters krigiska arrangemang i Medelhavet: Englands och Italiens. England samlade sina slagskepp, vilka förmodligen bära bombplan på sin rygg och förstärkte sina baser i Medelhavet. Italien spärrade sina hamnar och ställde upp luftvärnskanoner på kustarna i Siciliens kuststäder.

Mussolini förklarade att om folkförbundsproceduren ledde till sanktioner som den ju måste, då han slog varje medling, så skulle detta betyda krig och ommöblering, som det så vackert heter, av Europas karta. Italien fruktade ingen och intet, kom an! Vad än förliknings-

kommissionen hade att bjuda Italien i stället för krig, så skulle han genomföra sitt program i Afrika helt och fullt. Han kunde göra det och ändå kasta miljoner män mot sina gränser. Under tiden drogo sig de abessinska trupperna tillbaka från sina. »Bevara oss för Europa», bådo prästerna i Addis Abbebas tempel.

Detta icke utan skäl, ty femmannakommitténs förslag gick ut på att Europa skulle få genomföra en ekonomisk och civilisatorisk fem-årsplan i Abessinien. Detta land skulle också få lov att avstå vissa områden till Italien mot kompensation av engelska och franska landsträckor. Där emot skulle Abessinien förskonas från militär och politisk kontroll. Det var i alla fall bättre än att bli italiensk koloni, och det lät som om Abessinien skulle resignera, ehuru dess delegat i Genève först måste rapportera ända bort till ekvatorn, innan besked kunde ges.

Mussolinis uppförande under hela konflikten, hans vägran att ens erkänna Nationernas förbund som rätt forum för att behandla denna tvist, hans sätt att göra sig onårträffbar då statsmännen sökte personligt samtal från folkförbundssekretariatet i Genève till palazzo Venezia i Rom — allt gav vid handen att linjerna skulle klarna ungefär samtidigt med Abessinien himmel: Italien skulle gå till anfall och lämna Folkförbundet. Hela världen frågade sig: men be-

(Forts. å sid. 4.)

En ledare.

En gång i somras ägde ett samtal rum mellan Mussolini och professor Pierre Céréssole, ledare av den internationella civiltjänströrelsen. Det var två motsatta världar som möttes. Den ena var representerad av den enväldige diktatorn, krigets och den nationella storhetens man. Den andre var också en ledare, men en ledare för den rörelse som praktiskt utfört tanken om det frivilliga tjänandet folken emellan. Hjälptjänst med hänsyn endast till behovet av hjälp, icke till gränser, nationell storhet eller egen ära.

Samtalet är stenograferat. Det är typiskt för de båda världarnas sätt att se. Céréssole höll inför Mussolini på mån försvarar fosterlandet bäst genom att angripa misstron mellan folken, och ett sätt var att sammanföra folk ur olika nationer till frivillig hjälptjänst. Han ansåg att Schweiz icke kunde finna något bättre försvar än att använda försvarsmiljonerna till att ta emot och vårda sjuka och fattiga barn från grannländerna i de schweiziska bergstrakterna.

Mussolini ansåg att en fredsperiod på 20—30 år vore bra, men sen behövdes ett krig igen. Han kallade Céréssole utopist förstås och hans idéer omöjliga.

— Vem vill börja? frågade han och svarade själv: ingen. Därpå avskedade han pacifisten och fortsatte att förbereda fälttåget till Abessinien.

Det är så typiskt att Mussolini förklarade att ingen vill börja just då han hade

framför sig en av dem som redan för länge sen börjat att förbereda nya former för försvar. Redan år 1920 samlade Céréssole den första lilla internationella skaran som tog sig för att röja och bygga och plantera vid Verdun. Sen dess har han haft 3,000 personer från alla länder, även från Sverige, ute på arbete vid ras och översvämningar i olika trakter av världen, senast i Indien. Lönen har varit mat och logi och glädjen att få arbeta hårt med hacka och spade för en idé. Han har bildat Den internationella civiltjänstföreningen, och hans plan är nu att söka få rätt att värva de civila värnpliktiga i de länder där sådana finnas till sin internationella hjälparmé.

Han kommer nu i början på oktober till Sverige, håller sitt första föredrag i Lund den 2, talar sedan i Malmö, i Gävle, i Ludvika, 2 gånger i Uppsala, den 7 och 8 oktober, i Stockholm den 9 och i Göteborg den 10 oktober. Han hoppas intressera den svenska allmänheten, särskilt ungdomen, för sina idéer, och han har mycket att berätta om de äventyr hans armé varit ute för.

Den som känner Pierre Céréssole har en förhoppning att ungdomen också i honom skall igenkänna en ledare och föregångsman. Jag tror det är han av alla nu levande som framförallt borde ha de stora miljonskarorna av ungdom bakom sig.

E. W.

