

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



Det värsta av allt.

Nekrolog över medborgerligt förtroende.

Av Klara Johanson.

Nationalsocialistiska intryckskildras från Berlin av national-ekonom *dr. Kläre Schoedon*, som nyligen återvänt dit från ett år i Sverige.**Telegrafverkets rättvisa.**Isaac Grünewald på Konstakademien.
Av Lilly Arrhenius.**Förhoppningsfull syn på problembarerna.**Elsa Svartengren skriver
Från riksdagsläktaren.**Vad har hänt?**

FÖRHANDLINGARNA INOM MASSAINDUSTRIN ha slutgiltigt strandat och en strejk berörande omkring 16,000 arbetare är nu oundviklig. Sedan arbetsgivarna från den 23 februari efter resultatlösa förhandlingar beslutat sänka lönerna med 12 och 6 % på resp. driftsackord och timlöner, beslöt arbetarsidan partiell strejk vid de mest utsatta företagen, bl. a. Kreugerkoncernens nya sulfatfabrik Östrand, som hade beställningar inne. Efter nya förhandlingar framlades förslag till lönesänkning med 7 % intill den första oktober. Pappersindustriarbetarförbundets ledning rekommenderade förslaget till arbetarnas godkännande, men det förkastades med överväldigande majoritet vid omröstningen ute i avdelningarna. Detta är tydligen ett utslag av den förtvivlan över de dåliga förhållanden som länge rått inom massaindustrien. Vilket dock icke hindrar att det nya läget är ytterligare bekymmersamt och även föranlett pessimistiska och avståndstagande uttalanden i de ledande socialdemokratiska tidningarna.

PRESIDENT HOOVER I U. S. A. avstår från sitt apanage som president på 75,000 dollar och vill regera ett världsrike för en dollar om året. Skandinaviska banken i konungariket Sverige har fyra direktörer med minst 100,000 kr. om året i lön, vilket på bolagsstämman meddelades de fromma och om statens hjälp säkra aktieägarna.

HOLLAND HAR BILDATS en vänsterflygel av socialdemokratiska partiet, *oavhängiga socialistiska partiet*, med det kända namnet Edo Fimmen i spetsen för exekutivkommittén. Det nya partiets slagord är liksom i England *socialism nu*, en protest bl. a. mot moderpartiets arbetslöshetspolitik, som man anser hittills följt parollen, lugna er och vänta på bättre tider.

HINDENBURG BLEV VALD vid andra valomgången med över 19 miljoner röster mot 18½ gången förut. Hitlers väljare hade ökat från omkring 11 till över 13 miljoner. Kommunisten Thälmanns sjönko från nära 5 till 3,7 miljoner. Tillfredsställelsen med utgången tycks vara ganska stor, inte minst i utlandet, men Hitler manar ständaktigt till nya tag.

Veckovakten

Seminariefrågans tyngdpunkt.

I det kungliga förslaget nr 143, som nu föreligger i riksdagen, om folkskolläraundervisningens omorganisation, är det framförallt tre viktiga punkter som förtjäna uppmärksammas, nämligen dels frågan om att inträdesfordringarna till det fyraåriga seminariet skola fastställas till realskoleexomens nivå, dels att antalet studentavdelningar bör ökas och slutligen att lärotiden för studenteleverna skall höjas från ett till två år.

I frågan om riksdagens, sakkunnigas och skolöverstyrelsens uttalade mening att småskollärarinor böra beredas tillfälle till folkskollärautbildning, ställer sig departementschefen visserligen tämligen välvillig, men han anser att denna sak kräver ny utredning, sedan riksdagen fattat beslut angående de nya folkskoleseminariernas organisation och är icke beredd att för närvarande framlägga förslag i ämnet.

Vad nu först inträdesfordringarna beträffar, ha de redan på grund av den starka konkurrensen i själva verket höjts, så att regeringens förslag egentligen endast skulle komma att lagligen bekräfta gällande bruk. Departementschefen har emellertid ansett det rimligt, att trots de vidgade möjligheterna att avlägga realexamen, som numera stå också ungdomen i mera avlägsna bygder till buds, hålla vägen öppen även för dem, som ha *mot-svarande kunskaper men ingen examen*. Genom de höjda inträdesfordringarna skulle man vinna dels att arbetet blev mindre forcerat, dels att lärarutbildningen kunde förbättras, vilket enligt departementschefens åsikt torde vara av behovet påkallat, inte minst med hänsyn till den snabba och omfattande pedagogiska utveckling, som just nu pågår i andra delar av världen.

Därom torde heller inte vara mycket

att säga, lika litet som om de båda förslagen angående studentklassernas antal och utbildningstid. Det har med skäl framhållits att den våldsamma konkurrens, som resulterat i att akademiska examina blivit helt vanliga som meriter vid inträdesprövningar i folkskoleseminarierna, gått aldeles för långt och att ett ökat antal studentplatser därför är nödvändigt. Likaledes torde det knappast råda delade meningar om lämpligheten av att studentavdelningarnas kurser bli tvååriga.

Den kungliga propositionen har föranlett en hel del motioner. Hr Weijne opponerar sig emot de höjda inträdesfordringarna. Rent principiellt finner han det klokare att inte ha stränga formella fordringar vid inträde i olika läroanstalter och anser den av skolöverstyrelsen föreslagna ytterligare utredningen i hög grad nödvändig.

Hr J. P. Johansson och Ivan Pauli anse visserligen att folkskolläraundervisningens förläggande till universiteten med obligatorisk studentexamen vore både det mest praktiska och det för staten billigaste, men vilja under nuvarande läge inskränka sig till att framhålla, att den 2-åriga studentlinjen bör anlitas i större utsträckning än vad propositionen anger.

De anmärka vidare på att propositionen inte alls lämnar några upplysningar om seminariernas inre arbeta, som vore det väsentliga för en verklig reform. Själva ha motionärerna emellertid knappast några pedagogiska uppslag att komma med, fastän motionens motivering innehåller en del intressanta översikter över utländska skolreformer.

Här ligger naturligtvis sakens tyngdpunkt och frågan är om seminarierna instängda endast i det statliga systemet kunna bli den förnyelsens källa, som är nödvändig för det pedagogiska arbetet.

Henderson för kvinnorna i elden på avrustningskonferensen.

av ELIN WÄGNER.

Avrustningskonferensen i Genève har nu åter sammanträtt efter sina förlängda påskferier. Det har varit tyst om den ett tag, medan världen ägnat sig åt stora ekonomiska och politiska katastrofer. Men det betyder ändå inte att ingenting hänt på avrustningsfronten.

Vi ha tidigare i Tidevarvet redogjort för den rustningsavsvärjande tonen i de anföranden som hölls under generaldebatten och för den allmänna tendensen att låta avrustningen gå ut över de offensiva vapnen: tanks och tungt artilleri, slagskepp, u-båtar, hangarfartyg, bombplan och arsenalen för kemisk krigföring.

Delegationsförslagen i Genève äro bättre än man hade väntat.

Man kunde vara frestad att misstänka att själva de konkreta delegationsförslagen inte skulle se så radikala ut när de formulerades kort och näket utan delegationsledarnas värtaliga anföranden. Men när man nu får dem sammanförda och in-

rangerade på sina platser i konventionsförslaget, så ser man i alla fall att avrustningskravets positioner äro framskjutna betydligt sedan det förberedande arbetet slutade år 1930. Och där finnes en hel del bra förslag, avsedda att stoppa igen kryphål för sådana regeringar som kunde önska att kringgå och göra värdelös en blivande avrustningskonvention.

När generaldebatten var över, konstituerades konferensen på utskott, ett allmänt utskott, general commission, ett politiskt, ett budgetärt, ett land-, ett sjö- och ett luftutskott. Dessa hade några sammanträden före påskferierna, och det är mycket roligt att läsa protokollen från dem. Där råder en allmän och förresten lätt förklarlig skygghet att nu för första gången sedan arbetet på avrustning började, ta itu med de stora principiella frågorna som gå in på de intresserade ländernas politiska positioner. Och denna skygghet uttrycker sig i en oerhörd artighet utskotten emellan att inte gå i vägen (Forts. å sid. 4.)

Den mänskliga nöden.**Skola läkarna vara poliser?**

Av ADA NILSSON.

En massa böcker ha hopat sig på mitt bord. Med starka färger pocka de på uppmärksamhet. Det svarta bandet med sina i rött flammande inskriptioner, de skarpt gula häftena med svarta eller röda kanter likaväl som de i någon mån lugnare blå och vita eller svartgröna. Färgerna växla, men ett ha de gemensamt. De ropa ut den nöd, som råder på ett av människans viktigaste livsområden. Den sexuella nöden och den sexuella mörkrets offer träda fram med obönhörlig klarhet.

Jag vill börja med en av de lugna färgernas böcker, *Människor i nöd*. I den råder de behärskade tonfallen, den nakna fotografiska skildringen. Gripande och på samma gång vederhäftigt har *Elise Ottesen-Jensen* skildrat, jag skulle nästan vilja säga sina patienter, så stämmer livsödena med en läkares dagliga erfarenhet även i vad avser de onaturliga svårigheter, som upptornas, då det gäller att bringa de elända någon hjälp.

Jag tänkte då jag läste denna bok: Den bör läsas av varje riksdagsman, av varje ämbetsman, av alla dem som makten hava i detta land, men efter tankens kranka blekhet grep mig, liksom den grep en av mina patienter, som i åratals tvingats av sin man till ingrepp hon själv ej ville, men som hon själv fick lida under. I sin förtvivlan utropade hon: Tänk om man blott en gång, en enda gång kunde få skicka iväg karl'n till barnbördshuset. Blott en enda gång. Och han finge undergå operation i stället. Men så kom eftertanken. »Det hjälpte nog ej ändå» —

Hjälper upplysning?

Man kan fråga: Hjälper något? Hjälper upplysning? Ja, så länge vi ej uttömt dess yttersta möjligheter, ha vi väl rätt att tro på den vägens framkomlighet. Vi veta i varje fall okunnighetens faror.

Ett vackert vittnesbörd om tron på upplysningens betydelse är en nystartad norsk populär-medicinsk tidskrift *Seksuell upplysning*. Den är utgiven av trenne läkare doktorerna *Karl Evang*, *Otto Galtung Hansen* och *Carl Viggo Lange*, alla kända för sitt intresse på området. Den är ämnad att utkomma med fyra häften på året. Det första, nyss utkomna, innehåller vederhäftiga och bra uppsatser om betäring av barn i sexuella spörsmål, om Onanin m. m. Synpunkterna äro desamma, som — till läsarnes leda mähända — ständigt förfäktats i denna tidning.

En grundlig omändring av den sexuella uppostran.

Att en verklig förbättring i sexuellt avseende ej kan nås utan en grundlig



Människor i nöd.

omändring av uppostran på detta område framhäves från allt fler och fler håll. Föräldraskapets ansvar redan under den allra tidigaste levnadsperioden, under havandeskapstiden är föremål för en studie av *Paula Messer-Platz*, i vilken hon framhäver icke blott de fysiska faktorernas utan även de psykiska momentens stora betydelse för det spirande livet.

Ungdomen inför de sexuella frågorna är en annan huvudsakligen för universitetsungdom skriven bok av amerikanaren *Sherwood Eddy*. Den är översatt till svenska av G. Valinder med förord av undervisningsrådet Schenke och d:r Gunnar Redell. Den tar upp ungdomens problem på ett enkelt och rättframt sätt. Diskuterar igenom Äktenskapets problem, d. v. s. när man skall gifta sig, med vem man skall gifta sig och villkoren för lycka i äktenskapet jämte en hel del andra brännande frågor. På en del punkter kunna naturligtvis olika åsikter göras sig gällande, men boken är i varje fall att livligt rekommendera.

Rådgivning i äktenskapsfrågor.

Propos »Vem man skall gifta sig med» kan jag ej underlåta att i detta sammanhang omnämna en bok av d:r *Hugo Toll*, som kom ut till jul. Den heter *Äktenskapsvalet och släktervet*, med det betecknande mottot: Den som bara av kärlek sig gift, har att leva i sorg till sin grift. Boken roar, retar och uppbygger läsaren med sina paradoxer och varningsrop. Läs t. ex. hans anatema över skalderna, som förleda folk att gifta sig (Forts. å sid. 4.)

Läckert och hälsosamt
är smörgåsbrödet

UPLANDSKUBBEN

I hygienisk förpackning hos Eder handlande.

Undvik efterapningar!

Begär uttryckligen Uplandskubben!



