

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



"Gott Nytt År!"

Lärdomsproletariat och examensfri skolgång.

En erinran till Tidning för Sveriges läroverk.

En skämtsam högförräderi-process

med hemvärnsledaren Pfrimer i Österrike. Av Elsa Björkman-Goldschmidt.

Tidevarvet har glädjen att i detta nummer åter hälsa sin medarbetare från de första åren.

Klara Johanson

som nu med en artikel om

Jubileumsåret

inleder ett regelbundet medarbetarskap i tidningen.

Kampen om Mansjuriet.

Småplater.

Av Harry Martinson.

En kort historia från Island.

Av Estrid Falberg-Brekkan.

Bilaga medföljer.

Vad har hänt?

DE INHEMSKA HÄNDELSERNA äro av mångskiftande slag. Sedan Tidevarvets julnummer kom våra läsare tillhanda, har Sveriges nye ärkebiskop blivit utnämnd. Vallet föll på biskop Erling Eidem i Lund. Det har mottagits med tillfredsställelse. Den nye ärkebiskopen framträder officiellt för första gången med en s. k. riksdagspredikan i Slottskapellet vid Riksdagens högtidliga öppnande.

SVENSKA AKADEMIEN HAR med sedvanlig högtidlighet i sin krets upptagit sina två nya ledamöter, justitierådet Birger Wedberg och d:r Torsten Fogelquist, Carl Bildts och Erik Axel Karlfeldts efterträdare.

DEN TYSKE OFFICEREN Pflugk-Hartung har för sitt medhjälparskap i vapensmugglingsaffären blivit utvisad av regeringen. Hans bistånd vid den fascistiska beväpningen anses icke mera politiskt neutralt, än vissa kommunistiska främlingars uppträdande i Sverige. Pressen är uppdelad efter två linjer: Samhällsövadlig — neutral oskuld.

STORT RABALDER har även åstadkommit av eklesiastikminister Stadeners åtgärd att vägra den ekumeniska rörelsen i vårt land — representerad av *Kommittén av världsförbundet för mellanfolkligt samförstånd mellan kyrkosamfundet* — den rikskollekt som rörelsen hittills fått mottaga under 12 år. Även Stadsmissionen i Stockholm har trots statsministerns tidigare löften genom Stadeners nit gått miste om sin kollekt. Från regeringen meddelas nu att beslutet icke är definitivt, men att man avvaktar vissa undersökningar.

FÖRBUDSOMRÖSTNINGEN I FINLAND har ägt rum på tisdag och onsdag. Förloppet har varit lugnt. Deltagarantalet varierade mellan 40 och 66 %. Enligt preliminära uppgifter från Helsingfors ha där de flesta rösterna avgivits för förbudets fullständiga upphävande, men röstsammanräkningens slutgiltiga resultat blir ej känt förrän i nästa vecka.

Veckovis

Inför en ny tid.

Kerstin Hesselgren, det förflutna och det vardande.

Kerstin Hesselgrens julpydda hem, där julklappsbordet stod framme med sina presenter över helgen, var absolut bevakande som ett tecken bland många andra på det samband hon bevarat med hembygden och föräldrahemmet. Hon har dragit vida i världen över hav och kontinenter och har tack vare sina hemlighetsfulla orientaliska bekant-skaper från Genève mycket starka intressen i Kina just nu. Men hemmet, barndomen, ungdomen, släkten, vännerna från förr ha fortfarande sitt starka grepp kvar om hennes hjärta.

Det intressanta på detta julbord är annars en tjock bok på engelska språket om det historiska underlaget till de bibliska berättelserna. I samband med den får man veta att Kerstin Hesselgrens hobby är att läsa om tiden före syndafloden. I landet Ur finner hon äntligen ro för påminnelser om de plikter av vilka en förtroendeperson hetsas genom tillvaron. Har man väl nått dit bort i den mystiska värld där legender och historisk sanning flyta ihop, kan hon under en ostörd helgdagskväll rikta in det historiska perspektivet över problemen om arbetslöshetsförsäkring, tullar, jordbrukshjälp och avrustningskonferens, allt detta som tillsammans med redan fastställda sammanträden, konferenser, föreläsningar och resor fullteckna hennes år 1932 och ur sin hotande nära fram-



Kerstin Hesselgren.

tid obönhörligt kräva hennes studium, ställningstagande, kraft och tid.

Ja, vart skulle hon fly om inte till landet Ur? Vart hon ser: mot Fjärran Östern och Fjärran Västern,

vår egen kontinent eller vad som förresten kan vara kvar av jordklotet, över allt möter hon problem med vilka hon inom Internationella arbetsorganisationen och Nationernas förbund kommit i beröring eller åtminstone snuddat vid. Och än värre: början av förra århundradet är för henne icke Goethes utan den begynnande industrialismens tid. Det är inledningen till den maskinalder, där hon funnit sitt livs egentliga studium och verk som en av dem som stått upp för de mänskliga rättigheterna mot maskinen och i detalj efter detalj kämpat för dem, tappert och framgångsrikt.

Kerstin Hesselgren berättade en gång att hon under några dagars

tvungen överksamhet i mörkrum använt tiden till att knyta ihop i minnet sitt livs kedja i händelse efter händelse fram till närvarande tid. Den som lyssnade till detta, frågade icke efter var på denna kedja hon hade sitt livs pärlor, skärvor och märkes-dagar. En sådan kedja är hemlig, dess årtal behöva icke stämma varken med kyrkbokens, uppslagsbokens eller den officiella karriärens.

Men oss som i denna artikel ha att göra med Kerstin Hesselgren som yrkesmänniska, statstjänare och internationell personlighet, tillkommer det att endast studera de årtal som markera vägen på hennes of-fentliga bana. Vi finna då att det senaste skedet av densamma delar upp sig efter världshistoriska händelser. Ty man tar väl knappt fel om man säger att Internationella arbetsorganisationens första kongress i Washington, betyder ett nytt avsnitt i Kerstin Hesselgrens liv, emedan hon då på allvar kom in i det omorganiserade, på nytt med kraft upptagna internationella lagstiftningsarbetet. Att år 1922 var hennes halvsekelår, är mindre avgörande än att hon, när svenska riksdagen det året öppnades för kvinnorna kom in i första kammaren. År 1928 är det år då hon av den folkfrisknade regeringen insattes i den delegation som for till Nationernas förbunds församling, och det är också året då Generalakten antogs, det vill säga, det år då man samman-

fattade i en akt alla ländvinningar i fråga om fredlig lösning av mellanstatliga konflikter.

På så sätt gick det till att vid den tidpunkt i livet, då hon själv antog att hennes arbete så småningom skulle avvecklas, inträdde i stället den mest expansiva, spännande, roliga och farliga tiden i hennes liv. Just nu känner hon det också som ett gammalt skede avlöstes av ett nytt. Det har inte så mycket att göra med det jämna årtal hon nu fyller utan fortfarande med världshistoriska växlingar. Hon, som har en så lång social verksamhet bakom sig, ser på de senaste tjugo årens socialpolitiska arbete såsom ett i

(Forts. å sid. 6).

30 öre mindre i timmen.

Socialstyrelsens nyligen slutförda statistik beträffande 1930 års lönenivå ger en hel del intressanta jämförelsepunkter, inte minst ifråga om förhållandet mellan manliga löner och kvinnliga. De olika arbetsområdena uppvisa mycket växlande förändringar. Lantarbetarnas löner t. ex., som i genomsnitt beräknas uppgå till 1,100—1,300 kr. om året för män och 800—900 kr. för kvinnor, ligga nu något lägre än de närmast föregående åren — jämförda med 1913 års löner ha de emellertid stigit med i genomsnitt 65 procent för män och 85 procent för kvinnor. För de egentliga industriarbetarna är stegringssiffran från 1913 till 1930 för de manliga arbetarna omkring 121 procent, för de kvinnliga omkring 155 procent.

Och hur ställa sig genomsnittslöner? För vuxna manliga arbetare har årslönen uppgått till omkring 2,865 kronor, medan kvinnornas medelårslön beräknas endast till omkring 1,671 kronor. (Självfallet äro variationerna för olika orter och yrken ganska stora.)

Så se alltså de löner ut med vilka kvinnorna »tränga ut männen från arbetsmarknaden». Överallt lägre betalning fast arbetet är detsamma. Tänk t. ex. på textilarbeterskan, som avlöser sin manlige kamrat vid vävstolen i skiftarbetet, och kan be-

talas med trettio öre mindre i timmen än han — vid samma vävstol och samma väv — endast därför att hon är kvinna.

Den manliga arbetslösheten, som nu under minst ett årtionde statistiskt kunnat påvisas vara större än arbetslösheten bland kvinnor, hänger synbarligen också samman med att kvinnorna i stor utsträckning ha det husliga arbetet att tillgå som reserv. Så länge ett husligt jobb jämställs med förvärvsarbete och avlönas, är ju allt gott och väl — det kan då också i någon mån stå öppet för män. Men som man vet förekommer just på den punkten en mycket olycklig och allmän missuppfattning av det husliga arbetets art. De låga lönerna för kvinnan som förvärvsarbeterska anses till stor del berättigade, just genom hennes *möjlighet att samtidigt sköta ett oavlönat hemarbete*, d. v. s. »leva billigt». Med andra ord, kvinnorna skola med mindre lön utefter hela linjen gå i land med ett dubbelarbete, som ingen man annat än i yttersta nödfall skulle tänka på att kunna åtaga sig.

Männens ställning som familjeförsörjare, som under tidigare rådande arbetsformer motiverade hans högre lön, är under nuvarande arbetslöshetsförhållanden inte längre en självklar sak. Kvinnan däremot har

(Forts. å sid. 6).

En skämtsam högförräderi-process. Av ELSA BJÖRKMAN-GOLDSCHMIDT.

Genomsnittsösterrikaren som inte har gäva att vara annat än en god statsmedborgare utan partifirma, måste stå fullständigt oförstående inför utgången av den högförräderi-process som i dessa dagar inscenerats omkring den österrikiske hemvärnsledaren d:r Pfrimer.

Eller hur skall en vanlig medborgare kunna fatta att den man som den 13 sept. i Steiermark ställde sig i spetsen för en hemvärnsskara som

reste sig under parollen »marsch mot Wien!» (enligt Mussolinis berömda motto »marschen mot Rom»), som riktade ett upprop till allt folket att han gripit statsrodret i sina händer — som föranlett blodutgjutelse — att han och alla hans medhjälpare förklarades frikända från anklagelsen för högförräderi.

Ledaren för revolten, d:r Pfrimer, flydde i första förskräckelsen över misslyckandet till utlandet och ett

(Forts. å sid. 6).



Läckert och hälsosamt

är smörgåsbrödet

UPLANDSKUBBEN

I hygienisk förpackning hos Eder handlande.

Undvik efterapningar!

Begär uttryckligen Uplandskubben!

