

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



TIDEVARVET

Nr 7. 14 februari.

Nr 7. 3 årg. 1925

Tidevarvet Nr 7

Vår ledande artikel *Antigone* handlar om antikens och vår egen tids konst och politik.

*

Kravet på skol-reformer framställs allt bestämdare av ständigt större skaror föräldrar och målsmän, i detta fall säkerligen verkliga målsmän för dem som icke kunna föra sin egen talan. *Skolan för barnen* bör principen vara, — icke tvärt om.

*

Ann Margret Holmgren, den ungdomliga och vördnadsvärda, bringas på 75-årsdagen en djup hyllning och ett varmt tack för allt hon tänkt och talat, strävat och kämpat för Sveriges kvinnor.

*

Med anledning av den upprörande tragedi, som utspelats i det Holmska hemmet, har en kvinna bland de många ropat sitt *Miserere*.

*

Befolkningsfrågan låter sig nu knappast i något land förtigas. Det talas öppet och allmänt om den, men rösterna tala olika språk även inom samma folk. Denna *Babels förbistring* ger Frida Steenhoff anledning till belysande jämförelser.

*

Emilia Fogelklou delger sitt intryck av Sigrid Fridmans skiss till *Fredrika Bremer-statyn*.

*

Oliver Dryer — hans verksamhet och hans besök i Stockholm — ett omnämnande av E. E.

*

Pionjärer, — Madame de Gouges och Markis de Condorcet, gestalter från franska revolutionen, tecknade av Ellen Hagen.

*

Mormor, en livsbild av Anna Björkman.

*

De fem dagarna, berättelse av Elin Wagner, avslutas i dagens nummer.

TIDEVARVET

har en köpstark
läsekrets

En annons däri giver
gott resultat

Husmoderns arbete

ANN MARGRET HOLMGREN 75 ÅR

Den gamla och den nya tiden mötes vid Ann Margret Tersmedens vagga på den gamla ärevördiga herrgården i Uppland. De skänkte, liksom féerna i sagan, den nyfödda sina bästa gåvor. Den gamla förlänade det ljuva, blida väsendet, den pliktrogna uthålligheten, den förfina smaken för konst och kultur. Den nya tiden skänkte modet, det ärliga sanningskravet och hänförd strävan mot mål över och utom en själv.

Och gåvorna blevo väl förvaltade och skapade en sällsynt fin och stark personlighet.

*

Vid nitton år gifte sig Ann Margret Tersmeden med professor Frithiof Holmgren i Uppsala. Hon trädde då från det gammaldags aristokratiskt konservativa familjelivet på fädernegården ut i en helt annan värld, rik på nya tankar och rörelser, men också rik på arbete och krävande omsorger. Av hennes nio barn växte åtta upp och omkring henne samlades både den ungdom som läste och den som folkdansade och den som gjorde båda delarna. Hennes hem blev en fristad för dem som vågade tänka i tidens frågor och där dryftades och diskuterades så som det väl knappast gjorts vid Alma Mater sedan den tiden. Det var nämligen på åttiotalet.

Bland de personligheter i vänkretsen omkring henne och hennes make, som blevo av stor betydelse för hennes andliga utveckling räknar Ann Margret Holmgren Arthur Hazelius, Hjalmar Öhrvall, Björnsterne Björnson och hans hustru Karoline.

Vad samtiden tillät sig i fråga om dömande och fiendlighet mot nya "åsikter", även om de aldrig offentlig eller utmanande framfördes, förefaller oss nu ofattligt.

Då man i hennes soliga, ljusa salong med den vita gustavianska möbelen, som passar så särskilt väl till infattning för en grand old lady, hör henne berätta om vad kristna män-



Ann Margret Holmgren.

niskor kunde bestå sin nästa av smälek, bojkott, ja rent av hat, därför att hon åhört en diskussion i ämnen som då ansågos obehövt att diskutera, då frågar man sig: är det verkligen möjligt att sådant kan ha hänt i vår livstid, och är det endast fyrtio år sedan!

Det har dock skett något av personlig frigörelse på dessa fyrtio år.

Genom betydande personligheter i Norden fick Ann Margret Holmgren en vidgad och opartisk syn på de skandinaviska spörsmålen. Hon led av trycket av de nationella begränsningarna och första gången hon lät förmå sig att tala offentligt lär ha varit på ett kvinnomöte i Norge, då hon gav ord åt sin förhoppning om ett internationellt kvinnomöte, där, oberoende av land och ras, fria människor med glädje och samförstånd kunde mötas på gemensamma idéers mark. Att fredstanken gått henne djupt i blodet är av detta redan givet. Hon ställde sin tidigt utvecklade skriftställartalang i de ideella idéernas tjänst. Redan de första böckerna hade bestämd tendens.

Men det var i och med den kvinnliga rösträttsrörelsens begynnelse som Ann Margret Holmgren fick sin särskilda mission givet. Hon har

mycket av apostel, utan att ha något av martyr. Arbetet har varit en glädje, hur hopplöst det än har kunnat se ut.

Ingen tvivelsjuk försiktighet, inga avskräckande röster kunde hålla henne tillbaka. Ann Margret Holmgren har aldrig hört ett nej, då hennes eget trosvisa hjärta sagt ja!

Och hon for och hon kom och hon segrade. Hennes mjuka, intagande väsen, den ljusa och vackra tron på mänskligheten, den vädjande ömheten för de oförskytt lidande öppnade kvinnornas ögon och hjärtan för deras egen sak.

Då kvinnornas rösträttsrörelse fyllt sin uppgift skapade Ann Margret Holmgren de svenska kvinnornas medborgarförbund, för att detta politiskt neutralt skulle fortsätta rösträttsrörelsens upplysningsarbete och sammanhållning.

En flitigare penna än Ann Margret Holmgrens torde, näst Brinckmans, aldrig ha funnits. Utom i korrespondensen, som vissa betydelsefulla år i kvinnohistoriens historia drivits upp till tusental av brev, är den ständigt sysselsatt med artiklar för dagspressen samt broschyrer, biografier m. m. I den utmärkte serien *Verdandis* småskrifter har ett flertal av de senaste utgått från hennes hand. Och den är alljämt lika verksam och har många järn i elden och intet får kallna.

Vilken underbar vitalitet själen besitter i en så fin och spröd och som det tyckes ömtålig gestalt.

*

Och hänförelsen för de stora idéerna har den sett, som en stilla skymningsstund fått lyssna till den blida röstens tonfall och ord om det kommande — som blir bättre än nuet och som ingen får vägra sitt dagsverke, då det gäller att bana väg.

Den strålgansen kring den vita pannan är återsken från en inre ljusvärld, som intet yttre mörker kan fördunkla.

E. H.

SKOLAN FÖR BARNEN

Skolfrågan är nu bliven en av vårt lands mest aktuella frågor, därpå givnes varje dag tydliga tecken.

Ett dylikt tecken var även det diskussionsmöte om "Barnet, hemmet och skolan", till vilket Svenska Husmodersföreningarnas Riksförbund för kort tid sedan inbjöd föräldrar, skolfolk och läkare. Detta möte blev ett omisskännligt uttryck för de bestämda reformkrav på vår skola, vilka mer och mer göra sig gällande i det allmänna medvetandet, såväl hos lärare som föräldrar.

Vad som utmärkte denna diskussion i motsats till så många andra rörande samma fråga, var den enstäm-

mighet, som med ett eller två undantag kännetecknade de olika anfördena. Det framhölls visserligen under diskussionens lopp, och har även senare i beaktansvärda tidningsinlägg framhållits, att opinionen ej är enig vad beträffar skolproblemet.

Annat är ej att vänta. Det anmärkningsvärda är att uppslutningen kring ett nytt skolideal — nytt och likväl så gammalt — visar en allt tydligare tillväxt. Det är knappast förvånande, att intresset för detta nya ideal knyter sig, såvitt vi röra oss utanför politikens ramar, i första rummet ej till en skolans yttre omdaning, huru önskvärd även en sådan än må vara,

utan till en *inre* reform av arbetsuppgifter och arbetsmetoder.

Vilka äro då de invändningar man gör mot den traditionella skolan? Och vilka önskemål är det man ser förverkligade i det nya idealet?

En av skoldiskussionens tyngdpunkter har länge lagts på faran av överansträngning, i det nuvarande skolsystemet.

Det torde ej heller vara någon överdrift att påstå, att överansträngningen innebär en verklig fara för ungdomens fysiska och själsliga hälsa. Denna uppfattning stödes också av vår läkarekår.

Forts. å nästa sida.

Kring Fredrika Bremer

Kommittén för Fredrika Bremers staty — utgörande representanter valda av de kvinnoorganisationer som startat insamlingen för densamma — har nu fattat beslut i frågan. Bland de skizzer, — efter vad som sagts fyra till antalet — som f. n. funnits att välja på, har kommitténs majoritet stannat för skulpturen Sigrid Fridmans förslag och uppdragit åt henne att utföra statyn.

Den skildras närmare på annat ställe i dagens nummer.

* SVENSKA FÖRENINGEN

Årsta-föreningen för kvinnornas byggnad, som upptagit namnet på Fredrika Bremers hem, hade i söndags ett talrikt besök te på Royal. Borden kring den ovanligt vackra och blomsterrika trädgården voro till trängsel upptagna av människor av alla åldrar, både från den generationen för vilken Fredrika Bremer nästan varit ett levande minne och den som inte så ofta sysselsatt sig med hennes namn.

De blevo alla hänfödda av det mästerliga, besjälade sätt varpå Pauline Brunius reciterade främst Topelius vackra dikt till Fredrika, till "Idén Fredrika Bremer".

Arkitekt Falkman sjöng en del sänger med en synnerligt vacker röst och Stockholms studentsångarförbund bidrog med kvartettsång till stämningen. — Fru Ellen Hagen redogjorde i ett kort anförande för syftet med föreningens verksamhet och allt vad den hoppas skall kunna rymmas av önskemål inom denna blivande kvinnornas byggnad, som så mycket fortare skulle kunna resas, om en storslagen mecenat ville fängslas av denna idé likaväl som av någon annan form för nationalmonument. — Och hälst skänka både välbägen tomt och donation. Det vädjades under festen till de unga för andelsteckning och den blev inte förgäves. Det blir ju givetvis de som komma att få det mesta utbytet av den trevnad, komfort och kulturellt intresse "Årsta" kan komma att bjuda, kanske det också blir deras bäst placerade pengar. Vem vet!

Genom att prenumerera
på
Tidevarvet
erhåller Ni tidningen
punktligt

består till icke ringa del i utväljandet av de bästa inköpskällorna. För livsmedel är valet lätt. I våra 95 butiker gäller principen: högsta kvalitet till lägsta pris.

Konsumtionsföreningen Stockholm m. O.

Rylander & Olsson,
Boktryckeri, rekommenderas

