

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



TIDEVARVET

Nr 5 — 2 FEBRUARI

ÅRG. 2 — 1924

REDAKTÖR OCH UTGIVARE:
Ellen Hagen

I REDAKTIONEN:
Elin Wägner



Gerda Lundequist-Dahlström.



Kerstin Hesselgren.



Ada Nilsson.



Honorine Hermelin.



Emilia Fogelklou.



Ellen Hagen.

Morgonsol och aftonstjärna,
Alla dagens ljusa fimmar,
Alla nattens tysta stunder
Finna uti samma hjärta
Samma hopp och samma smärta,
Samma innerliga bön.
Fastän dold, i milan brinner
Elden, som dess inre tär,
Och om en gång luft han finner,
Lågan upp mot himlen bär,
Och en offerflamma vorden
Stiger klar hon över jorden.

1828

FREDRIKA BREMER



DEN NYA TONEN

Musikaliska akademien var slösande och vackert dekorerad till Frisinnade Kvinnors stora offentliga möte i Stockholm söndagen den 27 januari. Alldeles som klungor av glada blommor voro insatta i estradens gröna dekore-ring, så var detta möte insatt som en festlig röd rosett i mötenas en-formiga granrisgirland genom livet.

Mötet var knutet vid ett 10-årsminne. Föreningen Frisinnade Kvinnor har nämligen existerat sedan 1914. Det var väl i någon mån därför, som så många av dem, som voro med år 1914 re'n, hade infunnit sig, både av dem som sedan framhärdat och dem, som icke framhärdat. Förövrigt var publiken till stor del en annan än den, som vanligen går tåligt på möten. Det förhållande, att biljetterna redan tidigt blevo svåråtkomliga, gjorde det desto

roligare att försöka förskaffa sig en sådan.

En minnesfest blev dock aftonen icke. Doktor Ada Nilsson, som öppnade mötet i sin egenskap av verkställande utskottets ordförande, framkallade minnet av den entusiasm och energi, som kännetecknat föreningen vid dess bildande kort före valen i mars 1914. Men hon dröjde icke länge vid det som varit. Hon upprepade samma appell till kvinnorna att vara med, att sluta till och arbeta för de frisinnade idéerna, som för tio år sedan utgick från samma plats och möttes av så snabbt och kraftigt gensvar.

Den som den gången lyssnade till uppmaningen, och nu åter hörde den, måste säga sig, att den nu efter tio år betydde något helt annat än då. Kvinnorna veta så mycket mera än då. Världskriget har blottat samhällets funda-

mentala brister som en blyxt vid nedslaget upplyser dolda skrymslen och vrår. Kvinnorna eller deras bästa krafter ha också haft mera tid på sig att tränga in i och inifrån bedöma hela den stora samhällsmekanismen, i vilken de erhållit tillstånd att ingå och arbeta.

Men när kvinnornas kunskapsre återkomma med sina erfarenheter säga de icke som spejarna till Josua vid återkomsten från Kanaans land att: kom allihop med, det är ett härligt land. Så vitt en lyssnare i salen fattade rätt, så gick som en underton genom de olika anförandena: det som hölls av Riksförbundets ordförande fröken Kerstin Hesselgren, av dess sekreterare fru Ellen Hagen, av lektor Emilia Fogelklou och fröken Honorine Hermelin, detta: att med samhällets nuvarande mekanism, för vars skapande vi äro främmande, tri-

vas vi icke och den anda, som råder, är icke vår. Samhället har byggts färdigt och fullkomnats tekniskt utan oss, men verkligheten är icke där, livet är icke där. Något nytt måste komma, en ny värdering, ett nytt innehåll, en ny politik. Det riktiga är inte att vi lära oss anpassning och en viss teknisk behärskning av detaljer, så att vi bli användbara för enkla re sysslor, utan det att vi få vara med om ott omdana samhället, att sätta även vår prägel därpå.

Detta är en ny ton för den, som vet att lyssna, vilket inte alla göra. Det kan tyckas, att det är ungefär detsamma som det som sades under rösträttsagitationen, men den underliggande erfarenheten och viljan äro nya.

Denna ton förenar sig med rösterna från alla de som tröttnat på det som är, som äro otålga och icke finna sig till rätta i det gamla, det alltför gamla.

Innan publiken skiljdes åt, fick den också inträngande ställt framför sig den imperativa maningen att beakta kallelens ögonblick, nuets rop till oss alla.

Vad som i programmets sammanställning mest påtagligt skilde detta från andra politiska möten var det konstnärliga inslaget, givet av fru Gerda Lundequist och fröken Astrid Berwald. Frisinnade Kvinnors Riksförbund har all anledning att tacka fru Gerda Lundequist för den glans hennes uppträdande gav åt kvällen, tacka henne i all synnerhet som hon så sällan uppträder och nu så nyligen varit sjuk.

Hon återberättade Selma Lagerlöfs Mamsell Fredrika och deklamerade den lilla dikt av Fredrika Bremer från 1828 som vi i dag återge, samt Victor Rydbergs Klockorna, vilket alltsamman ingick som en del i den högtidliga aftonens stämning.

