

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



TIDEVARVET

Nr 3 — 8 DECEMBER

ARG. 1 — 1923

REDAKTÖR O. UTGIVARE:

Ellen Hagen

I REDAKTIONEN:

Elin Wägner

FASTA MEDARBETARE:

Eva Andén

Emilia Fogelklou

Kerstin Hesselgren

Klara Johanson

Ada Nilsson

Frida Stéenhoff

Elisabeth Tamm

Eftersom jag här sett hur lätt orätten hopar sig från ett släkte till ett annat, eftersom jag med egna ögon sett till vilken otrolig grad människonaturen kan bli förtryckt och förnedrad, men icke undertryckt och tillintetgjord — så kan jag icke mera tåla inför någon orättfärdighet, om jag också skall bli utskitken under det föraktade namnet demokrat.

Goethe.
1824.

Tidevarvet

står vid det stundande årsskiftet inför begynnelsen av sin första årgång.

För det intresse och den sympati tidningen vid sin start mött såväl i städerna som runt om i landet framföres ett värdsamt och hjärtligt tack. Med visshet räknas på att detta intresse utan avbrott kommer tidningen till godo även under det år som stundar.

Det mål tidningen satt sig före, att samla medborgare, män och kvinnor, levande i en liberal livs-åskådning och besjälade av önskan om att se den förverkligad i samhällsliv och lagstiftning har just nu mer än någonsin betydelse. Men för att bli en styrka, som man räknar med, en röst som höres, måste särskilt vårt lands kvinnor i ännu mycket vidare kretsar, än vad hittills varit fallet, förstå nödvändigheten av en sådan sammanslutning. Detta våga vi hoppas och tro skall bli fallet och vi vänta att få räkna tusen och åter tusen nya prenumeranter under det kommande året.

Tidevarvet önskar stå i kontakt med Sveriges alla frisinna kvinnor, önskar bli en välbehörlig förbindelseled, en rundradio som når dem alla. Av vilken betydelse detta skulle bli under kommande år inses av en och var.

Men detta är ej nog. Insikten härom måste komma till uttryck i ett medvetet och energiskt arbete till tidningens bästa och för spridning av

Tidevarvet.

En negerstat i staten.

Av ELIN WÄGNER.

En afton i somras vandrade en fransyska och en svenska tillsammans i en bokskog, som sträckte sig ner mot Stora Bält. Emellan sig hade de ett sällsamt Något, som stundom bara var en Röst, stundom då skogen glesnade något mot havet var en Röst och en vit skjortkrage.

Rösten var mörk som aftonen, mild som den och likt vågbrottets sorl teg den aldrig.

— Vet ni något om oss, sade Rösten. Känner ni vår historia? Nej, det gör ni inte. Ni har en aning om att vår ras har en lång, lång lidandets period och förödmjukelsens natt bakom sig. Men ni vet inte, att det finns stolta epoker och stora gestalter i vår historia. De gamla egypterna, sade Rösten med en något hastig bevisföring, voro negrer, Hannibal var neger, och vet ni av, att Timbuktu varit centrum för en stolt negerkultur? Vår ras har haft sin storhetstid, den skall åter få en. Men trampad i stoftet, utnyttjad, slagen och föraktad miste den tron på sig själv och hoppet om framtiden. Men! Något börjar hända med oss. Negererna ser nu dagningen på detta lidandets och skammens skede. Emedan utan hat och hämndbegär, för det förgångnas skull, ladies, står han inför en underbar och svindlande framtid. Det har skett en stor förändring på helt kort tid. Till och med jag, som är ung, kan konstatera den. Negererna börjar känna självförtroende, stolthet över den ras han tillhör, samhörighetskänsla med den.

Han säger nu till den vite mannen: Jag vet, att jag har något att ge världen. Det bor hos mig skatter av vilja, godhet, säng och dröm, som jag skulle kunna ge som mitt bidrag till världskulturen, om jag finge. Men jag måste ha möjligheter att visa vem jag är och vad jag kan. Giv mig en chance!

— Det kommer han aldrig att göra frivilligt, sade en av damerna. Han känner nämligen inte ringaste behov av eller saknad av efter det ni kallar era skatter. Han har använt ert tålmod i fabrik och bomullsplantage, er säng på varietén och låtit er drömma era drömmar för er själva.

— Vi känner igen alltsammans, sade den andra. Allt detta sades i kvinnorörelsen för årtionden sedan.

Kvinnorna och Rösten begrundade alla tre en minut den vite mannen, härskaren som lagt jorden under sig. De erkände honom som en väldig makt, ett energicentrum, en världsbevingande hjärna, de sågo sprickan i hans pansar, där löjet kunde kila sig in. Den var hans självfallna tagande för givet att han var sig själv nog och världen nog.

— Det nalkas slutet på hans herravälde, sade Rösten. Kvinnorna och de färgade folken har lärt känna sig själva och sin makt. Vi har kommit underfund med mycket och skall komma underfund med mer. Mitt folk är redo att göra sin insats i en ny värld. Har ni träffat indierna här på konferensen och hört dem tala om Frihet?

— Frihet!

— Jag skall föra mitt folk fram dit, eller dö, sade Rösten.

Nästa dag var Rösten icke mera på samma sätt ett folks Röst ur mörkret utan en ung negerkandidats från ett amerikanskt universitet, som många äro det. Emellertid, hade han bevekt den som skriver detta till att ta itu med studiet av negernumret av en stor amerikansk tidskrift. Att det fanns en likhet mellan de tidiga rösträttskvinnornas känslövärld och ambition och negerernas och att de uttryck, som präglats av kvinnorna nu användas av negererna, var redan förut tydligt. Nu befinns det att dessa likheter mot-

svarades av en rent lustig likhet i negerernas och kvinnornas plats i den moderna civilisationen.

I denna tidskrift redogöres i en artikel om negerernas avskilda värld, för den växande tendensen hos negererna inom Amerikas förenta stater att skapa sig en egen värld, som i liten skala är en efterbildning av det stora samhället. I denna tendens se välvilligt sinnade vita en möjlighet till lösning av det besvärliga negerproblemet, medan det blott är ett avskiljande, ett ur-vägens kaffande därav. Förr uppträdde svarta affärsföretag sig till svarta kunder, svarta magistrar läsa med svarta barn, svarta tandläkare behandla svarta tänder, svarta läkare, präster, författare, journalister bota och betjäna endast svarta kroppar och själar.

De svarta röste: vid de kommunala valen på svarta kandidater eller på sådana vita, som lova att arbeta för anställande av svarta poliser, gatsoppare eller funktionärer av högre grader. De svarta, som leva inom denna cirkel, träffa icke ens tillfälligtvis vita personer. Företeelsen finnes mest utpräglad i stora städer, inom vilka en sådan värld i världen kan rymmas.

Då jag vände mig till en skånsk filosof för att anmoda honom om att medarbeta i Tidevarvet, svarade han genast: det har jag ingenting emot. Jag ogillar den kvinnliga separatismen. Vi ska arbeta tillsammans. Vi ingingo inte närmare på vad som menas med den kvinnliga separatismen, men det föreföll, som om han skulle syftat på en medveten och frivillig kvinnlig separatism. I den mån ett avståndstagande finnes

(Forts. å sid. 5.)

DETTA NUMMER INNEHÅLLER:

SÖNDRINGENS ANDA.
EN NEGERSTAT I STATEN
av Elin Wägner.
FRAN WASHINGTON TILL GENEVE
av Kerstin Hesselgren.
FRANKRIKES RÄTTA ANSIKTE
av Mia Leche.
RATIONELL ELLER IRRATIONELL LÖNEPOLITIK.
m. m.

Från Washington till Genève.

Av Kerstin Hesselgren.

Genève har upphört att vara turistort och blivit världens konferensstad. Det är inte längre något märkvärdigt att representanter från 30—40 nationer samlas för att rådgöra, lagstifta och fatta resolutioner, det görs snart sagt varje månad i Genève. Jag har nyligen deltagit i en av dessa otaliga konferenser och det vore väl knappast värt att utanför fackkretsar skriva något om just den konferensen, den har förlupit som alla de andra med nationalistiska slitningar och intriger, med hämmande språkförbistring och flödande värtalighet och med rikt utbyte man och man emellan, när det gällt själva fackfrågorna. — Att jag dock redogör för det kommer sig av, att jag tror, att det kan ligga ett visst intresse även för andra i den utveckling, som de 4 åren mellan den första arbetarskyddskonferensen i Washington och denna medfört.

Det är inte fullt riktigt att kalla Washingtonkonferensen den första. Internationella arbetarskyddskonferenser ha ju förekommit allt sedan 1890, ehuru resultatet varit ganska magert — två konventioner; en "om förbud för kvinnors nattarbete" och en om "förbud att använda vit fosfor" — på 23 år. — Jag var med om den sista före kriget, hösten 1913, då höll man på med två förslag, ett om maximalarbetsdag för kvinnor och ett om 12-åringars användande i glasblåsning. Efter två veckors debatter skildes man utan att ha nått annat resultat än att frågorna skulle vidare utredas och bland menige man på konferensen hade man nog rätt allmänt den känslan, att man redan nått gränsen för möjligheterna till internationell lagstiftning på detta område.

Så kom kriget och i sinom tid Versaillesfreden.

(Forts. å sid. 3.)

