

## MINNESORD

## Uno Bohman, Skara



Tårarna bränner. Saknaden och sorgen efter vår vän Uno Bohman, politisk kollega och välkänd Skaraprofil, är gränslös. Uno lämnade oss så plötsligt att vi inte hann säga tack och adjö.

Ljuset vi tänt i domkyrkan för vår vän trodde vi skulle ge oss kraft att finna de rätta orden men den sorg och saknad vi känner är utsäglig. Det kommer att ta lång tid för oss att verkligen förstå att Uno inte längre finns bland oss i vår stad.

Vi kommer att minnas Uno som mannen med det stora hjärtat och den smittande entusiasmen, envis med att genomföra det han trodde på men samtidigt alltid ödmjuk. Unos politiska engagemang i över trettio år präglades av de frågor som intresserade honom mest: kultur, rättvisa och Skaras yttre miljö. Som förtroendevald för Moderaterna ville Uno arbeta för ett än mer rättvist samhälle med högre livs-

kvalitet. Helt klart bidrog han till högre livskvalité i alla de sammanhang som han själv verkade i.

Ingen kunde levandegöra Skaras historia som Uno. Med entusiasm och glädje bjöd han Skarabor och mängder av besökare på härliga berättelser, där han visade prov på kunskap och fängslande berättarkonst alltid med glimten i ögat.

Uno framhöll gärna andra stora personligheter men att hyllas själv var för honom lite främmande. Minnesbilden är stark från det tillfälle när Uno blev hedersledamot i Skaradjäkarnas förening. Förläget tog han då emot hyllningarna på scen när flickkören Octo Puellae (OP) till hans ära sjöng "Åh, vilken karl en sån underbar karl!"

Vi kan bara instämma i dessa ord.

Det är tungt nu. Det blir aldrig som förr. Nu är det upp till oss andra att förvalta och försvara de värden som Uno stod för och med stolthet berätta om Skara. Uno hänvisade ofta till att det hände på borgmästare Tryboms tid. Vi kommer nu säkert att säga: det hände på Uno Bohmans tid. Vi är många som kommer att tänka på Uno när vi promenerar bland husen i Skara, där han så många gånger gått och berättat om den stad han hade sådan kunskap om och kände sådan stolthet över. Vi kommer inte att glömma allt som Uno gjort för oss och för vår stad.

Tack för all kunskap och glädje som Uno gett oss!  
**Charlotte Nordström**  
för moderaterna i Skara

## BEGRAVNING

## Inga-Britt Björklund, Grästorp

I Ås kyrka hölls tisdagen den 29 juli begravningstjänst för Inga-Britt Björklund, Grästorp. Kantor Margareta Särevik spelade som inledning på orgel Amazing grace. Banbarnet Moa Björklund sjöng Du vet väl om att du är värdefull av I. Olsson.

Officiant var komminister Henrik Sävenstrand och han griftetalade över orden i Psalt. 139:5 - Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.

Efter akten sjöng Moa, Måne och sol av B. G. Hallqvist/ E. Hovland. Som avslutning framfördes på orgel Som en bro över mörka vatten av P. Simon.

Vid graven på Ås kyrkogård tog söner med familjer, systrar, släkt och vänner avsked. Inga-Britt Björklunds minne hedrades med blommor samt gåvor till Hjärt-Lungfonden, Diabetesfonden, Cancerfonden och Hospice Gabriel.



Dansföreställningen Juniperus hade premiär under fredagskvällen. Här ses Carmen Olsson.

Foto: LISA THANNER

## Fångar hedens magi

**SKARA Juniperus som är latin för enbuske, är en dansföreställning skapad för Axevalla heds vidsträckta landskap.**

**- Det är ett möte mellan människa och natur, mellan nutida dans och uråldrig historia, säger koreografen Gun Lund som velat göra denna föreställning under många år.**

Juniperus hade sin premiär under fredagskvällen och kommer under några augustikvällar frammana en värld, där närmast magiska gestalter tar plats mellan enarna och avtecknar sig mot horisonten.

- Jag vill locka fram enens själ och har också hämtat inspiration från hållristningar. Jag vill



Hela ensemblen dansar på heden.

Foto: LISA THANNER

skapa tecken och stora former i ett landskap som kontrasterar, berättar Gun Lund.

Till sin hjälp har hon Västsveriges skickligaste dansare och musikern Palle Dahlstedt.

- Min musik har jag skapat med utgång från själva platsen, dess historia och material, säger Palle Dahlstedt.

Han spelar musiken live och använder trädmateriell från enar och även metall med tanke på hedens militärhistoria.

## Inspirerats av heden

Gun Lund har under många år velat göra denna föreställning. När hon passerat Axevalla hed har hon inspirerats av denna magiska plats, av de böl-

jande kullarna och enarnas parad.

- För två år sedan började jag samla på mig material på allvar och under det senaste halvåret har arbetet varit mer intensivt, berättar hon.

Hon tog kontakt med Palle Dahlstedt som hon arbetat med under många år och han har legat ute på heden och tagit upp ljud från enar som gnisslar i vinden.

- Det är mycket improvisationer så den ena föreställningen blir inte den andra lik.

- Jag vill ta heden i besittning för ett ögonblick och dansarna rör sig genom alla nivåer i olika abstraktioner. Jag utgår från platsen och skapar former och rörelser. Det är konstens underbara magi.

Helene Staaf



Palle Dahlstedt och Gun Lund har skapat en föreställning som utgår från Axevalla heds suggestiva magi.

Foto: HELENE STAAF



Hannah Karlsson, Joachim Berntsson och Åsa Thegerström.

Foto: LISA THANNER



Hela ensemblen dansar på heden.

Foto: LISA THANNER

## BEGRAVNING

## Marie-Louise Jansson, Skara

I Marie begravningskapell har begravningstjänst ägt rum för Marie-Louise Jansson, Skara. Gudstjänsten inleddes med att kyrkomusiker Reibjörn Carlshamre spelade Nocturne av E Taube.

Officiant var Anna-Karin Widnersson som griftetalade över bibelorden från 1 Kor. 13:12 - Ännu ser vi dunkelt som i en spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte.

Åsa Jinders låt Stilla ro och

nära spelades på cd med Christer Sjögren. Vid baren tog barnen med familjer, mamma och pappa, syskon, övrig släkt och vänner ett sista farväl. I blomstergården fanns blommor från arbetskamraterna i kapellet.

Som avslutning spelades på orgel Tröstevisa av B Andersson/J Leijon. Minnesstund hölls på Götala Herrgård.

Gravsättning kommer att ske på Marie kyrkogård.

## Firade guldbryllöp

**För sextio år sedan**, den 31 juli 1954, vigdes Ingrid och Rune Gruvaeus i Barne

Åsaka kyrka. Ingrid och Rune bor fortfarande kvar på St Gruvad Vedum dit de flyttade som nygifta. Diamantbryllöpsdagen firades med middag på Ronnums Herrgård tillsammans med barn och barnbarn.

Foto: PRIVAT

## UPPVAKTNING

All uppvaktning undanbedes  
**Hans Krause**

## DÖDA



Min kära Mamma  
Svärmor, Farmor  
och Gammelfarmor

## Elsie Karlsson

\* 20 juli 1926

har lämnat oss i sorg och saknad.

Skara den 18 juli 2014

Stig och Ingela  
Christian och Therese  
Nils, Malte, Wilda  
Övrig släkt och vänner

Din levnadsdag är slut,  
Din jordvandring  
ändad

Du här har kämpat ut  
Och dina kära lämnat  
Nu vilar Du i ro och frid.

Begravningsgudstjänsten har ägt rum i kretsen av de närmaste.

Tack  
till släkt och vänner för all värme  
och medkänsla.